

Forntiden!

När var den egentligen? Stenåldern? Eller ännu lägre sen? Kanske på dinosauriernas tid? Det måste vi utforska!

Vecka 32 ses vi på seglarläger på Örsö (ja, det fanns båtar i forntiden).



Vecka 32 lördag-lördag 3-10 augusti har vi vårt sommarläger.

Spårarscouter deltar tisdag-torsdag 6-8 augusti.



Vi bor i tält och lagar mat över öppen eld eller på stormkök. Vi bygger vår lägerplats mitt i naturen utan hus och elektricitet.

Vi har roliga aktiviteter och stämningsfulla samlingar. Vi har möten över åldersgränserna, vi seglar, leker och badar. Och vi har en lägerkiosk!

Och ja, det regnar ibland och man måste ju diska också, men det kan vara en bra kombo 😊

Hur kommer man med?

Boka vecka 32 i kalendern. Lägerbrev 2 med viktiga datum och anmälan kommer i mars. Har du frågor innan dess så prata med din ledare, eller kontakta mig.

Föräldrar!

För att genomföra ett sommarläger behöver vi hjälp med olika saker, framför allt de två helgerna i början och slutet av lägret när material skall packas, transporteras, packas upp, diskas och återställas vid scoutstugan. Även alla båtar skall transporteras till och från lägret.

Du har också möjlighet att delta på lägret och assistera ledarna, det är en fantastisk upplevelse! Hör i så fall av dig till i första hand ditt barns ledare, eller annars till mig om du vill veta mer.

I lägerbrev två kommer en lista på datum och antal personer vi behöver vid varje tillfälle. Passa på att hjälpa till med årets sommarupplevelse för ditt barn!

Åsa Neumann, asa.neumann@bahnhof.se, 073-993 29 20